

Kappen en Klat op CD

Boelo Klat, pianist aan de oever van het Hoornse Meer. Hij vormt met Hanneke Kappen inmiddels een hecht muzikaal duo op noordelijke podia. Voor hun jongste CD zette Klat onder meer een aantal gedichten van de ruim gelauwerde dichter Rutger Kopland uit Glimmen en van de in Noordlaren geboren Jan Siebo Uffen op muziek. De CD die zeer recent uit kwam, heet eenvoudig Kappen en Klat en bevat twaalf nummers. Deels in het Gronings, deels in het Nederlands, deels in het Engels en met hoog jazz-gehalte. Oude nummers, haast opnieuw getoonzet; nieuwe nummers van de hand van Klat en eigenlijk ook van Kappen, door haar eigen muzikale interpretatie van de teksten. De twaalf nummers met klassiekers als "My funny valentine" en prachtig werk van Kopland, Uffen en onder meer ook van Judith Herzberg, leveren een halfuur muzikaal genot op en dat is eigenlijk wat aan de korte kant. "We hebben ons beperkt tot de nummers waar we op dit moment voor de volle 100% achter staan. Onze vorige CD duurde 50 minuten, eigenlijk aan de lange kant", stelt Klat. Er is een tekstboekje bij geleverd. (€15,-). Liefhebbers moeten er even wat voor over hebben om de CD te bemachtigen: de CD-speciaalzaak The Swingmaster aan de Kruitlaan 21 in Groningen. Het duo verkoopt de CD ook tijdens optredens. Boelo Klat gaat zijn best doen om binnenkort een optreden in Haren te regelen.



Kappen en Klat